

DE WAARHEID I

Ik was op zoek naar de waarheid.
Naar een goeroe in zuivere taal.
Ik zocht iemand die gelijk had.
Waarvan ik voelde: dat is waar.

Ik ging naar de paus,
hij is onfeilbaar,
maar hij heeft geen gelijk.

Naar bisschop Roger,
die katholiek,
zijn stoppen doorgedraaid en kwijt.

De waarheid, de waarheid, het ene grote gelijk.
Daar was ik naar op zoek, daar was ik naar op zoek.

Ik bleef dus zoeken naar de waarheid.
Misschien in boeken of op papier.
Ik ging dus lezen en studeren.
Ja de deur stond op een kier.

Via Vandersteen
en Hergé,
in beeld maar een beetje zwart.

Via Eckhard Tolle
en Neal Walsch,
Stephen King en Donna Tart.

De waarheid, de waarheid, het ene grote gelijk.
Daar bleef ik naar op zoek, daar bleef ik naar op zoek.

Maar de volle waarheid bleef afwezig
tot op een dag een tekst verscheen
van een dichter/schrijver/wetenschapper,
helderziend ook naar het schein.

En woord voor woord

en zin voor zin
kwam de waarheid op me af.

Onbegrijpbaar,
maar bespreekbaar,
tussen het koren en het kaf.

De waarheid, de waarheid, het ene grote gelijk.
Ik moest niet meer op zoek ik moest niet meer op zoek

Tot op een dag ...

De waarheid bleef niet komen
want Herr Dokter had gezegd:
onderzoeken niet geloven.
Je moet forschen in het echt.

Zoeken dus
en proberen,
maar helderder werd het niet.

Ik geef het op.
Ik stop ermee
met een kluitje in het riet.

De waarheid,, de waarheid,, die vind je niet zo vlug,
maar eens ben je op zoek en je kan niet meer terug!

Onverwachts op een dag
hoorde ik iets bij ons thuis:
geruchten een paar zinnen.
Het begon als een geruis.

Maar het werd steeds luider:
sokken hier, de witte was daar,
dat is de plaats voor de kruiden,
zo nu weet je waar alles staat.

De waarheid, de waarheid, dat lag in mijn bereik.

Ik hoefde maar te luisteren naar haar want ze heeft gelijk.

Soms kraamt ze iets uit.
Soms flapt ze iets uit
en toch heeft ze gelijk.

Soms doet ze maar iets.
Ik weet niet precies,
maar toch heeft ze gelijk

De waarheid, de waarheid, het ene grote gelijk.
Daar lag ik mee in bed, gelijk dat heeft ze echt.

Ik ben nu in de 40.
Zo ver ben ik al geraakt.
Sterk en wijs en mooi en slim
en keivol ideaal.

de waarheid zit van binnen
dat heb ik nu bereikt
en eens je die gevonden hebt
ben je rijk en eigenwijs.

De waarheid zit van binnen.
Dat heb ik nu bereikt.
En eens je die gevonden hebt,
Ben je rijk en eigenwijs.

De waarheid zit van binnen.
Zeg dat ik het heb gezegd.
Bevrijd je eigen ziel en
je bent op de goeie weg.

Bevrijd je eigen ziel en
je bent op de goeie weg.

Je bent op de goeie weg.

Op de goeie weg