

# Wat willen de krachten...

---

## DEEL I

Zonder geestelijke<sup>1</sup> wereld is er geen aarde. Wij mensen op aarde zien, denken, voelen, handelen met elkaar, met de buitenwereld en met onszelf. Die is zichtbaar of onzichtbaar (of iets van de twee). Die is materieel of geestelijk (of iets van de twee). Was er geen geestelijke wereld (binnen of buiten) dan waren wij geen mensen op deze aarde.

Er is een tendens om alleen de materiële wereld voor werkelijkheid te houden. Dat is ergens begonnen met de scheiding kerk – wetenschap en heeft zich verder doorgezet in het wetenschappelijk paradigma dat alleen dát te onderzoeken is wat meet-, weeg- en waarneembaar is.

De andere kant van de tendens is ook meer en meer tot de oppervlakte aan het komen: allerhande spiritualiteiten die de onzichtbare uiterlijke en innerlijke krachten verklaren en ermee werken.

De materialistische tendens is wereldomvattend en heeft de hele maatschappij in zijn greep. Bijna alles wordt als een ding gezien en voor consumptie of nut gebruikt. Het levende van de natuur, van de kosmos of zelfs van de dieren wordt niet meer als essentieel beschouwd.

Aan de andere kant van de tendens wel, maar dat aanvoelen is niet wereldwijd geaccepteerd of geapprecieerd.

We hebben indertijd duizenden kippen of koeien afgeslacht om dat ze één of ander virus of ziekte hadden, maar alle coronabesmette mensen laten we leven. Gelukkig maar. Er is nog menselijkheid in onze zielen.

Over die ziel gesproken. Dat is onze individuele verbinding tussen geestelijk en materieel. Zonder geestelijke wereld geen aarde en zonder die twee geen ziel.



---

<sup>1</sup> De geestelijke wereld is een begrip (uit o.a. de antroposofie) en het wijst op de onzichtbare krachten, energieën die de wereld bijeen houden. Er zijn krachten die men niet kan meten (kijk maar naar je gevoelens), maar die toch bestaan. Dat is geen kwestie van geloof, maar van ervaring (in je denken, voelen of handelen). Het begrip 'geestelijke wereld' omvat al datgene wat hierboven beschreven is.

De ziel is de verbinding tussen geest en materie en heeft drie zielekwaliteiten die gestalte geven aan die verbindingen. Waarnemen / denken, voelen en handelen. We nemen de wereld waar met onze zintuigen en hebben daarover gedachtes. We voelen onze innerlijke drijfveren en uiterlijke energieën en gaan daar met een bepaalde manier mee om. We veranderen de wereld met ons handelen ten goede of ten kwade.

De te sterke materiële tendens dwingt de mensheid om anders te gaan leven, om anders met de wereld en kosmos om te gaan. Als we dat niet doen negeren we een substantieel deel van ons mens-zijn: de geestelijke werkelijkheid. Dan werken we er niet mee, dan leven we er niet in. We vergeten een wereld die er wel is. Onze ziel wordt in de materie getrokken en wil of kan zich niet meer verbinden tussen iets wat we kennen en iets wat we niet meer kunnen of willen kennen.

Doordat die materialistische tendens wereldwijd groter is dan de andere kant, doordat heel veel mensen de verbinding niet meer kunnen maken, komen er dingen in de wereld die ons doen inzien dat de andere kant kostbaar, rijk en waar is.

Helaas zijn die dingen niet altijd goed (zie deel II). Neem nu de corona-epidemie.

Als we kijken hoe we ons via ziel kunnen verbinden met de corona-epidemie dan merken we dat we met de drie zielekwaliteiten die we in deze tijd volop kunnen gebruiken te kort komen.

Als we met ons denken het coronavirus willen aanpakken merken we dat we er niets over weten. Ook wetenschappers hebben tegengestelde ideeën over het wat en hoe. Helpen mondkapjes of niet? Twee mensen zeggen twee andere zaken daarover. Alle landen hebben andere maatregelen omdat ze zich door andere experts laten helpen. Ons denken (en dat van de wetenschap) is ontoereikend om de geglobaliseerde pandemie (de eerste in de geschiedenis) helemaal te bevatten.

In ons voelen bewegen we tussen angst en overmoed. Het midden is moeilijk te vinden, bijna niet te doen... Een gedachte, een waarnemingsmoment over corona brengt ons onmiddellijk naar één van die extremen. Die uitersten van het gevoelspectrum brengen ons uit balans. En we vinden het al moeilijk om in balans te zijn, dus het midden raakt meer en meer zoek in ons voelen.

Ook ons handelen verschijnt in extremen. We worden volgend omdat we denken of voelen dat het klopt wat de overheden ons bepalen. Of uit boosheid verzetten we ons en gaan opzettelijk de andere kant uit. Ook hier is het midden in de corona-omstandigheden moeilijk te vinden.

De gesprekken gaan dus ook over voor of tegen, waar of niet waar. In die gesprekken is verbinden moeilijk. Polariteit wordt een gevolg ervan en dat is een wereld zonder midden. En de polaire delen worden meer en meer extreem.

Dat willen de tegenkrachten.

## DEEL II

Het wereldbewustzijn wordt helderder. Meer en meer mensen staan open voor de geestelijke wereld en 'weten' er dingen over. Die wereld is even ingewikkeld als onze materiële wereld, dus wat die mensen weten, hoe ze erover vertellen, wat er naar buiten komt is even waar of fake als alle berichten die ons elke dag overstromen vanuit de reguliere kant.

En toch worden we ons bewuster van de dingen, de hele wereld wordt bewuster.

Dat willen de tegenkrachten niet.

De tegenkrachten zijn geestelijke wezens die de ontwikkeling van de mensheid naar vrijheid en liefde moeten tegengaan. Eén van de middelen die ze gebruiken is ervoor zorgen dat de geestelijke wereld vergeten wordt. Dat de mensheid niet meer weet, gelooft, ervaart dat er een onzichtbare wereld is en dat wij zelf geestelijke wezens zijn.

Maar als de hele wereld bewuster wordt, moeten ze wel iets drastisch doen om in hun opzet te slagen. Iets dat meer drastisch is dan wetenschap heilig verklaren of het gezegde 'tijd is geld' op de aarde brengen.

In deel I staat wat ze gedaan hebben. Want de wereldwijde corona-epidemie brengt het volgende teweeg:

door na te denken over corona, het proberen aan te voelen of door te handelen in coronatijd merken we dat het moeilijk is om in het midden te komen. We gaan in de extremen en polariseren zo de wereld. Dat gebruiken de tegenkrachten om fake middelen te installeren: bij voorbeeld de overheid. Die zorgt voor hun bevolking, laat zich bijstaan door experts en geeft zo tips, raadgevingen en maatregelen. De overheid volgen lijkt ons goed en zo proberen we een 'nieuw normaal' te creëren.

Een ander midden is internet: daar liggen alle oplossingen. Het zijn soms extreme complottheorieën, maar ze bieden houvast voor degene die daarin meegaat. Houvast buiten jezelf, dat helpt ...

en de tegenkrachten ... blij natuurlijk.

Deel III

We worden dan wel bewuster als mensheid, maar we begrijpen heel veel geestelijke krachten achter de materiële gebeurtenissen niet.

Dat willen de tegenkrachten.

De QAnon-complottheorie spreekt vele mensen aan. Dat zijn niet allemaal domme, volgende mensen. Integendeel, het zijn ook mensen die die bewustzijnsverandering (zie deel II) al aan het meemaken zijn en er zich bewust van zijn.

De tegenkrachten weten natuurlijk dat ze aan het werk zijn op aarde: ze voeden de materialistische wereldkijk, ze gebruiken scholen om die zienswijze al van jongs af aan in de jonge mens te krijgen, ze houden ons dom en dromend en willen die bewustzijnverheldering niet.

Dus maken ze van hun eigen werk een materialistische voorstelling en gebruiken o.a. het internet (www = 666) om dat aan de man en de vrouw te brengen. QAnon is een theorie dat o.a. zegt dat er ondergrondse kindermisbruikstromen zijn, dat vele hooggeplaatste mensen kwade bedoelingen hebben en dat we daarvoor wakker moeten worden en dat is net wat er spiritueel gebeurt.

Een spirituele kijk wordt materialistisch en dus bijna ongeloofwaardig gemaakt.

Dat willen de tegenkrachten want dat voedt polariteit en conflicten.

#### Deel IV

De enige manier om in het midden te komen. De enige manier om de polariteit te doorbreken, om echt wakker te worden, om de bewustzijnsverheldering in te gaan is in je eigen hart. Daar zit het midden tussen geest en materie, tussen hemel en aarde.

Als we via meditatie dáár geraken kunnen de tegenkrachten ons niets doen. Daar zijn we bij Christus. Daar is Christus in ons.