

MANIFEST

voor de oprichting van een vernieuwend onderwijsproject:

een school waar weer wordt lesgegeven vanuit én met hart en ziel

De huidige tijd roept om een ander aanpak van ons onderwijs voor jonge kinderen. Niet alleen de coronacrisis en de lockdown dwingen ons tot nadenken wat het huidige onderwijs met onze kinderen doet. Ook de reguliere aanpak op vele scholen, veelal een benadering vanuit het hoofd en gericht op het behalen van onderwijsdoelen (ook op vele vrije scholen) slaat de plank mis en dreigt onze kinderen te verarmen in plaats van te verrijken, het dwingt hen in een richting waarvan we ons af moeten vragen of we die richting wel moeten willen.

Dit manifest is geschreven als een beginselverklaring voor de oprichting van een school waar het anders is: lesgeven vanuit hart en ziel; lesgeven mét hart en ziel.

Hoe zie ik dat voor mij?

Ons onderwijs zal de innerlijke en uiterlijke behoeften van de leerlingen verzorgen. We voorzien een lesplan waar veel bewogen, gespeeld en gewerkt wordt. We brengen de leerstof als ontwikkelingsstof: wanneer het kind eraan toe is, leert zij of hij het beste. We geven de kinderen korte focus-momenten om dan weer met hart en ziel de speel- (en dus ook leer-) wereld in te stappen. We dompelen ze onder in eenzelfde thema waar we alle kanten mee uitkunnen en dat altijd op hetzelfde neerkomt: enthousiast en geïnteresseerd de ontwikkelingsstof eigen maken. Dan doen we met verhalen vertellen, kunstzinnige activiteiten aanbieden, eigen creativiteit opwekken, door een weerstand heengaan en loslaten.

Werken vanuit de antroposofie

De leerkrachten en pedagogen in ons onderwijs zullen de Steinerpedagogie als leidraad gebruiken voor hun les geven, voor hun opvoedingspraktijken. Ze geven les van ziel tot ziel en proberen de kinderen te zien zonder sluiers, wie ze werkelijk zijn, het echte Leven/Wezen van dat kind. Van daaruit komt de ontwikkelingsstof die aangeboden wordt. In het Nu, in een kunstzinnig spel wordt dan elke dag gedaan wat moet gedaan worden om het kind of een groep kinderen een stap verder te helpen naar het volwaardig Mens-zijn.

We vragen onze opvoeders en leerkrachten om innerlijk werk te verrichten, om in henzelf de drie kennisbronnen (denken, voelen, willen) aan te spreken en van daaruit de school binnen te stappen.

We willen met onze collega's studeren. We willen ons bewust worden van onzichtbare krachten en richtingen die ons of de maatschappij al dan niet beïnvloeden. Dat studeren

willen we vanuit onze drie bronnen doen en ieder vanuit haar of zijn eigen waarheidszoeken. De Kring is bij uitstek de plaats om dat te doen.

De wereld vooruit helpen

Bij de kant van de wereld die voor Vrijheid en Liefde gaat, willen wij aansluiten met ons vernieuwend onderwijsproject. We willen in de maatschappij staan. Oordeelloos kijken wat er is en met bewustzijn een kant opgaan die de wereld in al zijn facetten vooruit helpt. Dat doen we door de toekomst in de substantie van onze leerlingen voor te bereiden en naar ons toe te laten komen.

Niet onze kortzichtige wil als professioneel leerkracht met ervaring zal vernieuwend onderwijs brengen, maar het positief openstaan voor wat wil komen. Dat zien we in de leerlingen en onze professionaliteit bestaat erin om met onze ervaringen, bewustzijn en innerlijk werk de juiste energieën in de kinderen en de groepen te laten opborrelen. Alle kinderen die naar school gaan willen als ze weer naar huis gaan iets geleerd hebben.

Vertaald in vernieuwend onderwijs is dat: alle kinderen willen de goede energie van een lesdag gevoeld hebben, daaraan laven ze zich en willen de volgende dag opnieuw komen om hetzelfde op een eventueel andere manier te ervaren.

Ons vernieuwend spiritueel onderwijs geven we met een weten van de noodzakelijkheid van ons streven. Onze bron is spiritueel en we werken op de aarde, in de maatschappij waar ons onderwijs moet plaats vinden.

In onze school gebruiken we als leerkrachten en opvoeders onze kennis, vaardigheden en wijsheden om de kinderen te leren hoe ze vaardig, geïnspireerd en vol goede moed en positief de wereld in kunnen gaan. Van hun is de toekomst, kome wat komt en daar mogen wij aan meewerken: wat een eer!

Nogmaals:

het is noodzakelijk dat vernieuwend onderwijs vanuit én met hart en ziel een voet op aarde zet. Daar wil ik voor staan, daar wil ik voor gaan.

In de komende maanden wil ik een groep enthousiaste mensen aantrekken om samen met mij dit vernieuwende onderwijsproject vorm te gaan geven.

Mocht je geïnteresseerd zijn in dit initiatief, neem dan contact op met:

Tom Vanswevelt

Telefoon: 06 30249587

Email: tomvanswevelt_5@hotmail.com

www.evrimize.eu